

Pep Guardiola

Hent bøger PDF



Guillem Balagué

Pep Guardiola Guillem Balagué Hent PDF Hvorfor stoppede Josep Guardiola som træner i FC Barcelona? Var han mæt efter at have vundet alt, hvad der var at vinde? Opgav han, fordi han netop ikke længere vandt, men mistede både mesterskabet til Real Madrid og blev slået ud af Champions League i semifinalen af Chelsea inden for samme sæson? Vidste han ikke, hvordan han skulle komme videre efter at have skabt det måske bedste fodboldhold i verdenshistorien og i al stilfærdighed revolutioneret fodboldspillet? Eller var det, fordi han ikke længere orkede provokationerne fra José Mourinho og den mere og mere drabelige rivalisering mellem FC Barcelona og Real Madrid, som det gav sig udslag i ”Clásico-stormen” i 2011 og 2012? Var der andre årsager? Eller var han, som han selv hævder, slet og ret kørt træt?

Den velansete spanske journalist Guillem Balagué (Sky Sport m.m.) er på sporet af svaret i denne omfattende og gennemresearchede biografi om Josep Guardiola – eller som han bare kaldes blandt venner og godtfolk, PEP. I kraft af interviews med alt og alle, der har haft berøring med Pep igennem hans karriere, først som ungdomsspiller på FC Barcelonas herostratisk berømte akademi La Masia, senere som krumtap på Johan Cruyffs el Dream Team i 90’erne, og fulgt ham på hans vej fra den lille landsby Santpedor og rundt i verden, på udlandsophold i Italien og i Mexico og på hans ”pilgrimsfærd” til Argentina, hvor han tog til for at træffe trænerforbillederne CEAR Luis Menotti og Marco Bielsa, tegner Balagué et minutløst portræt af en fodboldbegavelse af de sjældne, men også af en kompleks, tænksom og følsom natur, der ikke trives med alle sider af fodboldverdenen.

Hvorfor stoppede Josep Guardiola som træner i FC Barcelona? Var han mæt efter at have vundet alt, hvad der var at vinde? Opgav han, fordi han netop ikke længere vandt, men mistede både mesterskabet til Real Madrid og blev slået ud af Champions League i semifinalen af Chelsea inden for samme sæson? Vidste han ikke, hvordan han skulle komme videre efter at have skabt det måske bedste fodboldhold i verdenshistorien og i al stilfærdighed revolutioneret fodboldspillet? Eller var det, fordi han ikke længere orkede provokationerne fra José Mourinho og den mere og mere drabelige rivalisering mellem FC Barcelona og Real Madrid, som det gav sig udslag i ”Clásico-stormen” i 2011 og 2012? Var der andre årsager? Eller var han, som han selv hævder, slet og ret kørt træt?

Den velansete spanske journalist Guillem Balagué (Sky Sport m.m.) er på sporet af svaret i denne omfattende og gennemresearchede biografi om Josep Guardiola – eller som han bare kaldes blandt venner og godtfolk, PEP. I kraft af interviews med alt og alle, der har haft berøring med Pep igennem hans karriere, først som ungdomsspiller på FC Barcelonas herostratisk berømte akademi La Masia, senere som krumtap på Johan Cruyffs el Dream Team i 90’erne, og fulgt ham på hans vej fra den lille landsby Santpedor og rundt i verden, på udlandsophold i Italien og i Mexico og på hans ”pilgrimsfærd” til Argentina, hvor han tog til for at træffe trænerforbillederne CEAR Luis Menotti og Marco Bielsa, tegner Balagué et minutløst portræt af en fodboldbegavelse af de sjældne,

men også af en kompleks, tænksom og følsom natur, der ikke trives med alle sider af fodboldverdenen.



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2
Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode